



Stichting Rijsbergse Vliegerdagen
Risten 2
4891bb Rijsbergen (NI)
info@rijsbergsevliegerdagen.nl
www.rijsbergsevliegerdagen.nl
Nieuwsbrief nr: 01
Datum : 01-01-2013

Inhoudsopgave nieuwsbrief nummer 1

- Eerste Uitgave Nieuwsbrief Rijsbergse Vliegerdagen
- Nieuwe homepage gaat online
- Wij stellen voor een Vrijwilliger van de Rijsbergse Vliegerdagen
- Choto Tara
- Winnaar foto wedstrijd 2012
- Wij stellen voor bestuurslid van de Rijsbergse Vliegerdagen
- Rijsbergse Vliegerdagen 2013
- Wist u dat ?
- Tot slot

Eerste uitgave nieuwsbrief Rijsbergse Vliegerdagen

Hier is dan de eerste Nieuwsbrief van de Stichting Rijsbergse Vliegerdagen. De Nieuwsbrief gaat een aantal maal per jaar verschijnen. Je kunt je abonneren door je op onze homepage aan te melden, of stuur even een mailtje naar info@rijsbergsevliegerdagen.nl, ook afmelden kun je op dit emailadres.

In deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de Rijsbergse Vliegerdagen maar ook nieuwtjes en informatie uit de vliegerwereld kun je hier verwachten. Ook stellen we een aantal mensen van de Rijsbergse Vliegerdagen voor.

Uiteraard is deze nieuwsbrief geheel gratis. Natuurlijk kijken we ook vooruit naar de Rijsbergse Vliegerdagen van 17 en 18 augustus 2013.



Nest Lernout en Karel van Dam. (foto Pierre Luijten).



(Foto Erwin Martens= www.erwinnet.nl)



Stichting Rijsbergse Vliegerdagen
Risten 2
4891bb Rijsbergen (NI)
info@rijsbergsevliegerdagen.nl
www.rijsbergsevliegerdagen.nl
Nieuwsbrief nr: 01
Datum : 01-01-2013

Nieuwe Homepage is Online

Al vooruitkijkend naar ons 5 jarig jubileum, hebben we als organisatie besloten de homepage te gaan veranderen. Er worden tegenwoordig steeds hogere eisen gesteld aan een goede homepage. De huidige homepage was een eigen produkt. Om een hedendaagse homepage te maken met alle moderne faciliteiten die daarbij horen, heb je een professioneel bedrijf nodig en dat hebben we gevonden bij Maarten Pijpers. Maarten ondersteund ons met alle technische "zaken" en op www.rijsbergsevliegerdagen.nl kun je het resultaat zien.

De Homepage kent o.a. een nieuw aanmeldschem, gastenboek en is 4 talig, Nederlands, Duits, Engels en Frans. Ben je als vliegeraar of vliegerteam aanwezig geweest op één of meerdere Rijsbergse Vliegerdagen en wil je je link vermeld hebben bij "vliegerteams" op onze website, laat het dan even weten op info@rijsbergsevliegerdagen.nl. Ook facebook en twitter zijn gekoppeld aan de homepage. Ook zie je een agenda meelopen met daarin vermeld de vliegerfestivals. Heb je nog een datum die je graag vermeld wilt zien in de agenda, mail deze dan even door.

Kortom breng een bezoekje aan www.rijsbergsevliegerdagen.nl.

www.maartenpijpers.nl



Cees Kuppens : www.vliegerfoto.nl (Foto Erwin Martens)



Jan Grutterink en Ruud Kugel (Foto : Barry de Vooght)



Team-4-fun (Foto: Barry de Vooght)



Stichting Rijsbergse Vliegerdagen
Risten 2
4891bb Rijsbergen (NI)
info@rijsbergsevliegerdagen.nl
www.rijsbergsevliegerdagen.nl
Nieuwsbrief nr: 01
Datum : 01-01-2013

Wij stellen voor een vrijwilliger van de Rijsbergse Vliegerdagen

Even voorstellen:

Voor iedereen die zich afvraagt wie diegene is die op de Rijsbergse Vliegerdagen rondloopt in een vrijwilligersshirt en met een videocamera in de hand, dat ben ik : Barry de Vooght, getrouwd met Jeannet en vader van Fenna (5 jaar) en Lucas (2 jaar).

In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als hardware engineer in de industriële automatisering, oftewel in het Nederlands: ontwerper van elektrische besturingen.

Mijn hobby's zijn triathlon, wielrennen, elektronica, met Duplo spelen (met de kinderen) en natuurlijk filmen/videobewerken.

Voor zover ik me kan herinneren heb ik mijn eerste vlieger gebouwd tijdens het afsluitende schoolkamp van de basisschool. Het was de welbekende traditionele vorm gemaakt van hout en papier en strikjes in de staart. De lijn moesten we aan het kruisstuk van de stokken vastmaken en de vlieger was volledig vlak. De kenners zullen het wel raden: de vlieger vloog niet maar heb wel een goede conditie van gekregen van het rennen. De eerste keer dat ik "echt" gevlogen heb met een vlieger was tijdens een vakantie aan de voet van de Mont Ventoux met een deltavlieger. René Baremans vroeg na een korte demo om het ook eens te proberen. Al snel lukte het om wat rondjes draaien en om de tel bij te houden om de lijn uit de knoop te houden. Na een tijdje in de wind hangen merkte ik dat zo'n kleine vlieger nog behoorlijk veel wind kan vangen en dat ze ook behoorlijk hard kunnen landen bij een klein foutje. Om schade te voorkomen heb ik de touwtjes maar snel terug in handen van René gegeven. Tijdens deze vakantie vertelden René en Petra van de plannen om in Rijsbergen. Vliegerdagen te gaan organiseren.

Enkele maanden voor de Rijsbergse Vliegerdagen kreeg ik de vraag om te komen filmen. Ik had al wat filmervaring opgedaan met triathlons en vond het leuk wat meer met foto en film te gaan doen. Bij de eerste vliegerdagen wist ik totaal niet wat me wachten stond. Ik heb dan ook mijn ogen uitgekeken hoe de meest vreemde vormen toch de lucht ingingen. Wat me ook enorm opviel was de samenhang die de deelnemers onderling hebben. Altijd bereid om elkaar te helpen en samen meewerken om van de vliegerdagen een geslaagd evenement te maken. Nu wat jaren later begin ik ook de soorten vliegers te herkennen/benoemen en te begrijpen waarom mijn "Eddy" jaren geleden niet de lucht in ging. Wat de afstelling van een toom en spanner al niet kan doen.

De laatste jaren help ik ook mee met het opbouwen en afbreken van het vliegerterrein en doe ik ook de videomontage voor de vliegerdagen. Een tijdrovende hobby, de vuistregel is 1 uur montage per minuut film, maar wel dankbaar werk gezien de positieve reacties. De uitdaging is echter wel om ieder jaar met iets nieuws en origineels te komen. Daarom ben ik nu al bezig met ideeën uit te werken voor de jubileum editie. Ik kijk er naar uit om elkaar dan weer te zien.





Stichting Rijsbergse Vliegerdagen
Risten 2
4891bb Rijsbergen (NI)
info@rijsbergsevliegerdagen.nl
www.rijsbergsevliegerdagen.nl
Nieuwsbrief nr: 01
Datum : 01-01-2013

Choto Tara

De Stichting Rijsbergse Vliegerdagen stelt zich als doel het promoten en kennis laten maken met de vliegersport. Dit uit zich onder andere in de workshops voor de kinderen en de demonstraties op het veld. Wij willen de kinderen graag vliegers laten bouwen en hun laten genieten van het vliegeren. In Bangladesh zijn ook kinderen die we graag willen laten genieten van het leven, daarom hebben de stichting Rijsbergse Vliegerdagen en stichting Choto Tara besloten om in de toekomst elkaar te ondersteunen in hun activiteiten. Choto Tara was de afgelopen 2 jaar ook aanwezig op de Rijsbergse Vliegerdagen. Sandra en Erik-Jan lieten ons kennis maken met 'hun' kinderen in Bangladesh. Dit heeft grote indruk gemaakt. Er was al snel een 'klik' tussen Sandra, Erik-Jan en de Rijsbergse Vliegerdagen, een logisch gevolg was dan ook deze samenwerking. Voor meer informatie kijk je op www.chototara.com. Een ook de komende jaren vind je hun stand op de Rijsbergse Vliegerdagen.



Winnaar Foto wedstrijd 2012



Ieder jaar vragen wij om foto's in te sturen, na de sluitingsdatum kiezen we dan de mooiste foto. De winnaar krijgt een kadobon ter waarde van 25 euro.

Dit jaar heeft Jonathan van den Broeke uit Vlissingen gewonnen, met deze foto.

Jonathan Proficiat en volgend jaar weer insturen naar info@rijsbergsevliegerdagen.nl



Stichting Rijsbergse Vliegerdagen
Risten 2
4891bb Rijsbergen (NI)
info@rijsbergsevliegerdagen.nl
www.rijsbergsevliegerdagen.nl
Nieuwsbrief nr: 01
Datum : 01-01-2013

Wij stellen voor bestuurslid van de Rijsbergse Vliegerdagen

Hallo mijn naam is Jan Borsboom nu 50 jaar jong een gezin met 3 kinderen en timmerman van beroep. Vliegeren is een van mijn mooiste hobby's echter pas in 2004 echt serieus begonnen met een matras vierlijns vlieger van 2.5 meter dit lukte in het begin niet erg goed.

Wat bleek nog heel erg onervaren dat ik was de boven lijnen van de vlieger aan de onderkant van de handgrepen gemonteerd na later dit verholpen te hebben was ik natuurlijk helemaal verkocht na een dag heerlijk vliegeren, op internet naar grotere matrassen kijken en kopen.



Zo ging het steeds vaker en werd mijn tas steeds voller en voller ook kwam er een buggy bij en alle andere voorwerpen waarmee je de vlieger sport mee uit kan breiden, een auto vol dus. Vervolgens ook op het net gekeken of er ook andere mensen zijn die de zelfde passie hadden, als ik en jawel hoor, in korte tijd (2006) kwam ik in contact met René van de Sky-pirates wat toen nog een powerkite team was.

Dat was allemaal nog toen ik nog wat jonger was sneller en zwaarder het maakte niet uit ik was immers sterk en fit genoeg Maar nu wat jaartjes ouder hoeft dat allemaal niet meer zo dus een andere richting van het vliegeren ingeslagen ben ik met éénlijners aan de gang gegaan ook natuurlijk omdat ik niet de enigste ben in het clubke zijn de Sky-pirates nu een allround vlieger team geworden.

Thuis de naaimachine van de vrouw ingepikt en zelf maar eens aan de slag gegaan in veel boeken die ik in de jaren verzameld had maar eens een keuze gemaakt van wat ik eens zou gaan bouwen. Omdat ik ook oude vliegtuigen mooi vind viel mijn oog eigenlijk gelijk op een cody en omdat die vroeger ook van bamboe en katoen werden gemaakt dacht ik zo wil ik hem ook hebben



En net zoals met de matrassen kwamen er ook natuurlijk weer meer éénlijners dus ook weer in korte tijd een auto vol. Een mooie bezigheid in de winter maanden bouwen en zomers vliegeren zo doen we dat nu ook in clubverband (clubprojecten).

Omdat we nu met de club de éénlijner weg in zijn geslagen doen we ook vaker vliegerfestivals aan. Gevolg dat de club zelf maar eens een vlieger evenement ging organiseren en daar proberen alle leden zich zo goed mogelijk voor in te zetten.

Ik heb natuurlijk ook nog andere hobby's dat is eigenlijk alles wat met vliegen te maken heeft behalve insecten en vogels dan maar model bouw (statisch) bij voorkeur helikopters, simulatie vliegen op de pc waar ik al een hele cockpit aan heb hangen en zelf vlieg in allerlei verschillende toestellen Bij deze hebben jullie mij beter leren kennen en als we elkaar eens tegen komen op een vlieger festival of op ons eigen festival de Rijsbergse Vliegerdagen dan weet je wie ik ben en wat mijn passies zijn.

M.v.g. Jan Borsboom



Stichting Rijsbergse Vliegerdagen
Risten 2
4891bb Rijsbergen (NI)
info@rijsbergsevliegerdagen.nl
www.rijsbergsevliegerdagen.nl
Nieuwsbrief nr: 01
Datum : 01-01-2013

Rijsbergse Vliegerdagen 17 en 18 augustus 2013

Inmiddels zijn we alweer bezig met de Rijsbergse Vliegerdagen van 17 en 18 augustus 2013. Belangrijkste is dat we weer hartelijk welkom zijn bij de Families Machielsens, aan de Tiggelsestraat 13/16 in Rijsbergen, zodat we weer een perfect vliegveld hebben.

Inmiddels is de evaluatie vergadering van 2012 achter de rug. Het waren de warmste Rijsbergse Vliegerdagen tot nu toe, daar hebben we absoluut een record mee behaald, 43,3 graden op de zondagmiddag gemeten midden op het vliegveld !

De komende editie van de Rijsbergse Vliegerdagen hebben we het 5 jarig jubileum. We hebben al weer plannen en ideeën volop, maar hierop komen we later terug.

Wist u dat ?

- De Rijsbergse Vliegerdagen ook op Facebook en Twitter te vinden zijn  
- We in 2012 weer een record aantal deelnemers hadden
- Had wel een beetje warm was tijdens de Rijsbergse vliegerdagen 2012 !!?
- Martijn en Maikel onze nachtshow prima hadden geregiseerd
- Peter Heayns onze glazen wat klein vond ? In engeland hebben ze andere maten !!
- Het Rokkaku vechtvliegeren een demo was dit jaar
- Volgend jaar een wedstrijd Rokkaku vechtvliegeren ????

Tot slot

Tot zover de eerste uitgave van onze nieuwsbrief. Aanmelden kan via de website of een email naar info@rijsbergsevliegerdagen.nl.

Met sportieve groet,
Stichting Rijsbergse Vliegerdagen
info@rijsbergsevliegerdagen.nl



The North East Kite Flyers (foto Erwin Martens)